



Roots 2020

De weg terug naar God

- De waarheid over Wie God is.
- De waarheid over wie ik zelf ben.
- De waarheid over zonde.
- De waarheid over redding en verlossing.

Wie is God... Wie ben ik...

- Mozes vraagt dit aan de Heer (Ex. 3:11-14).
- Jozua wordt gewezen op de Heer, Hij geeft de opdracht.
- Gideon wordt gewezen op de Heer, juist als hij wil kijken naar zijn eigen achtergrond.
- Paulus zijn bediening begon met de vraag Wie bent U!

God leren kennen

- We worden aangemoedigd Hem beter te leren kennen!
- Als ik me besef hoe oneindig God is, oneindig veel groter Hij is in waardigheid en reinheid. Dan ontstaat er een diep verlangen om Hem beter te leren kennen.
- Als ik me besef hoe groot de afstand is die God heeft moeten overbruggen. Wat Hij heeft moeten doen om een weg voor mijn herstel te bewerkstelligen door de Heer Jezus. Dan is er geen enkele reden voor enige vorm van wanhoop.

Kan ik God leren kennen?

Hebreeën 11:6

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen.

Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

God leren kennen

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.

Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten dubbelhartigen!

Jakobus 4:8

Zonde

- Psalm 10:4

De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn: Er is geen God!

Zonde - trots

- Psalm 10:4

De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn: Er is geen God!

Zonde

- Jeremia 9:6

U woont te midden van bedrog, door bedrog weigeren zij Mij te kennen, spreekt de HEERE.

Zonde - bedrog

- Jeremia 9:6

U woont te midden van bedrog, door bedrog weigeren zij Mij te kennen, spreekt de HEERE.

Zonde

- Johannes 3

19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.

20. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.

Zonde – liefde voor het kwaad

- Johannes 3

19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.

20. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.

God kennen

'Fearless warriors in a picket fence, reckless abandon wrapped in common sense

Deep water faith in the shallow end and we are caught in the middle

*With eyes wide open to the differences, **the God we want and the God who is***

But will we trade our dreams for His or are we caught in the middle'

Casting Crowns – Somewhere in the middle

God kennen

- Richteren 2:10-13
 - Is het zichtbaar welke God/god ik dien?
- Richteren 3:1, 2
 - Hoe ga ik om met strijd in mijn leven?
- Het is mogelijk om kennis te hebben van het bestaan van God, maar Hem niet echt kennen.

Wil ik God leren kennen?

Richteren 2

10 en ook heel die generatie met zijn vaders verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de HEERE niet kende, en evenmin de daden die Hij voor Israël verricht had.

11. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de HEERE en zij dienden de Baäls.

12. Zij verlieten de HEERE, de God van hun vaders, Die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan, goden van de volken die rondom hen woonden. Zij bogen zich voor hen neer en verwekten de HEERE tot toorn.

13. Want zij verlieten de HEERE en dienden de Baäl (heer) en de Astartes (ster).

Wil ik God leren kennen?

Richteren 3

- 1 Dit nu zijn de volken die de HEERE liet blijven om Israël door hen op de proef te stellen, dat wil zeggen alle Israëlieten die niet wisten van al de oorlogen met Kanaän,*
- 2. alleen opdat de jongere generaties van de Israëlieten daarvan zouden weten, om hun de oorlog te leren, alleen hun die er tevoren niet van wisten:*

Leef ik in het kennen van Hem, of..

- Leef ik alsof ik alleen mezelf als koning heb?
- Negeer ik de dingen van God en ga ik op slimme wijze mijn eigen weg?
- Ben ik gericht op mijn eigen verlangens i.p.v. God's Woord.
- Worden mijn diepste verlangens bevredigd buiten God?

Wil ik God leren kennen?

Jeremia 2

Psalm 36:10

11. Heeft een volk ooit goden ingeruild? – en het zijn niet eens goden! – Toch heeft Mijn volk zijn Eer ingeruild voor wat niet van nut is.
12. Ontzet u hierover, hemel, huiver, wees zeer ontsteld, spreekt de HEERE.
13. Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden.

*Want bij U is de bron
van het leven; in Uw
licht zien wij het licht*

De weg vrij maken tot het (beter) leren kennen van God.

Vrucht zonde

1 Samuel 9:21 Toen antwoordde Saul en zei: Ben ik niet een Benjaminit, uit de kleinste van de stammen van Israël? En is mijn geslacht niet het geringste van al de geslachten uit de stam van Benjamin? Waarom spreekt u mij dan aan met zulke woorden?

1 Samuel 15:17 En Samuel zei: Is het niet zo, dat u, hoewel klein in eigen oog, hoofd van de stammen van Israël geworden bent, en dat de HEERE u tot koning over Israël gezalfd heeft?

Vragen

Om verder (persoonlijk) over na te denken.

- Leef ik alsof ik alleen mezelf als koning heb?
- Negeer ik de dingen van God en ga ik op slimme wijze mijn eigen weg?
- Ben ik gericht op mijn eigen verlangens i.p.v. God's woord?
- Worden mijn diepste verlangens bevredigd in God?

Je kunt daarbij de volgende onderwerpen in leven nagaan en jezelf de vraag stellen. Hoe ga ik om met 'mijn':

- Tijd
- Geld
- Vriendschappen
- Keuzes voor mijn vermaak (films, muziek, internet)
- Wanneer ik mijn gedachten de vrije loop laat
- In mijn gesprekken

Kan je in je
groep
(iets) delen
waar je over
hebt
nagedacht?

Help,
bemoedig,
bid voor
elkaar!

Om verder (persoonlijk) over na te denken.

- Leef ik alsof ik alleen mezelf als koning heb?
- Negeer ik de dingen van God en ga ik op slimme wijze mijn eigen weg?
- Ben ik gericht op mijn eigen verlangens i.p.v. God's woord?
- Worden mijn diepste verlangens bevredigd in God?

Je kunt daarbij de volgende onderwerpen in leven nagaan en jezelf de vraag stellen. Hoe ga ik om met 'mijn':

- Tijd
- Geld
- Vriendschappen
- Keuzes voor mijn vermaak (films, muziek, internet)
- Wanneer ik mijn gedachten de vrije loop laat
- In mijn gesprekken