

# Muziek Rootsweekend 2020



# Wat mij dierbaar was

Wat mij dierbaar was,  
Wat ik vinden wou,  
Dingen waar ik mij aan binden zou,  
Alles wat ik zocht,  
Kennis, macht of geld  
Heeft geen waarde meer.  
Wat werk'lijk telt:

Ik wil U kennen, Jezus;  
Dat is mijn grootste schat.  
U verlost, U bevrijdt,  
U bent mijn gerechtigheid;  
O, ik hou van U...



# Wat mij dierbaar was

Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben,  
Doordat U mij uw genade geeft.  
En mijn liefste wens is om meer en meer  
Zoals U te zijn die in mij leeft.

Ik wil U kennen, Jezus;  
Dat is mijn grootste schat.  
U verlost, U bevrijdt,  
U bent mijn gerechtigheid;  
O, ik hou van U...



# Wat mij dierbaar was

Wat mij dierbaar was,  
Wat ik vinden wou,  
Dingen waar ik mij aan binden zou,  
Alles wat ik zocht,  
Kennis, macht of geld  
Heeft geen waarde meer.  
Wat werk'lijk telt:

Ik wil U kennen, Jezus;  
Dat is mijn grootste schat.  
U verlost, U bevrijdt,  
U bent mijn gerechtigheid;  
O, ik hou van U...



# Wat mij dierbaar was

En wanneer ik deel in uw lijden, Heer,  
Zal ik delen in uw heerlijkheid.  
Door nu "n met U in uw dood te zijn,  
Zal ik bij U zijn in eeuwigheid.

Ik wil U kennen, Jezus;  
Dat is mijn grootste schat.  
U verlost, U bevrijdt,  
U bent mijn gerechtigheid;  
O, ik hou van U...



# De Heer is mijn bevrijder

1 God keek genadig naar mij om  
Hij greep mij vast voor ik verdronk  
En zette mij weer op vaste grond  
De Heer is mijn bevrijder

2 Ik weet hoe lang de nacht ook duurt  
God helpt mij over elke muur  
Ik zie al licht aan de horizon  
De Heer is mijn bevrijder

Refrein

Is er iemand als onze God  
Die ons liefheeft en ons verlost  
Hij heeft betaald voor ons allemaal  
De Heer is mijn bevrijder

3 Op Hem alleen rust mijn geloof  
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft  
De winter wijkt en de lente komt  
De Heer is mijn bevrijder



# De Heer is mijn bevrijder

4 Ook als het wachten moeilijk is  
Ook als ik treur om wie ik mis  
Zijn liefde draagt mij door alles heen  
De Heer is mijn bevrijder

Refrein  
Is er iemand als onze God  
Die ons liefheeft en ons verlost  
Hij heeft betaald voor ons allemaal  
De Heer is mijn bevrijder

3 Hij draagt mij tot mijn de laatste dag  
Laat mij niet achter in het graf  
Hij wekt mij op en roept mij naar huis  
De Heer is mijn bevrijder

-Refrein-

Bridge 2x

Alle eer aan God de Vader  
Alle eer aan God de Zoon  
Alle eer aan God de trooster  
De Heer is mijn bevrijder (3x)



# Spreek o Heer

1 Spreek, O Heer, door uw heilig woord,  
Dat ons hart U hoort en verzadigd  
wordt.

Zaai uw woord, plant het diep in ons  
En verander ons naar uw evenbeeld.

Zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,  
Onze daden maakt tot getuigenis.  
Spreek, O Heer en voltooi in ons  
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

2 Leer ons Heer, uw volmaakte weg,  
Echte need'righeid en gehoorzaamheid.  
Toets ons hart en ons denken nu  
In het heilig vuur van uw zuiverheid.

In geloof zien wij dan uw majesteit  
En uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.  
Woord van hoop, dat ons leven deed,  
Overwinning geeft over ongeloof.





# Spreek o Heer

3 Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,  
Laat de diepten zien van uw plan met ons.  
Woord dat klonk voor de tijd begon,  
Onze vaste grond tot in eeuwigheid.

Uw genade geeft ons de zekerheid:  
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.  
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk  
En uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi in ons  
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.



# Ooit komt er een dag

1 Ooit komt er een dag  
Dat de Hemel openbreekt  
En de doden zullen opstaan  
Ooit komt er een dag  
Dat U terugkomt op een wolk  
En dat U kijkt met ogen stralend als de  
zon

2 Ooit zal het zo zijn  
Dat we leven in een stad  
Waar geen pijn en geen verdriet is  
Ooit zal het zo zijn  
Als we komen in die stad  
Dat de Vader onze tranen wist

Refrein  
Tot aan die dag  
Wil ik weten wie U bent  
Wil ik leven dicht bij U  
En mij geven in aanbidding  
  
Tot aan die dag  
Wil ik horen wat U zegt  
En Uw woorden tot mij nemen  
Als een kostbaar geschenk  
  
Tot aan die dag



# Ooit komt er een dag

3 Ooit zal het zo zijn  
Dat we leven in een stad  
Waar geen pijn en geen verdriet is  
Ooit zal het zo zijn  
Als we komen in die stad  
Dat de Vader onze tranen wist

Refrein  
Tot aan die dag  
Wil ik weten wie U bent  
Wil ik leven dicht bij U  
En mij geven in aanbidding  
  
Tot aan die dag  
Wil ik horen wat U zegt  
En Uw woorden tot mij nemen  
Als een kostbaar geschenk  
  
Tot aan die dag



# Ooit komt er een dag

Ik verlang zo naar die dag  
Dat ik neerkniel aan Uw voeten  
En ik U mag herkennen aan Uw stem

Dat we samen hand in hand  
Het Hemels paradijs betreden  
Zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent

Refrein

Tot aan die dag  
Wil ik weten wie U bent  
Wil ik leven dicht bij U  
En mij geven in aanbidding

Tot aan die dag  
Wil ik horen wat U zegt  
En Uw woorden tot mij nemen  
Als een kostbaar geschenk

Tot aan die dag



# U bent heilig

Mannen-vrouwen

U bent Heilig, U bent Heilig  
U bent Machtig, U bent Machtig  
U bent Waardig, U bent Waardig  
Eer en ontzag, Eer en ontzag  
Ik wil volgen, Ik wil volgen  
Ik wil luisteren, ik wil luisteren  
Van u houden, van u houden  
Iedere dag, iedere dag



# U bent Heilig

-Refrein-

Mannen - Vrouwen

Ik wil zingen - U die koning bent

En juichen - en de hoogste Heer

In aanbidding - U de machtige

mij buigen - Kwam op aarde neer

U de Heer - Als Emmanuel

aller Here - God zal met ons zijn

U mijn God - Als het Lam van God

Wil ik eren - Zo volmaakt en rein

Ik wil zingen - U die leven geeft

En juichen - Mij bevrijding bracht

In aanbidding - En voor eeuwig

leeft

mij buigen - U hebt alle macht

U de Heer - U de Alfa, Omega

aller Here - Eens zal ik U zien

U mijn God - U mijn Meester,

Messias,

Wil ik eren - Verlosser en Vriend

U bent mijn Vredevorst, en ik leef

alleen voor U.



# Jezus overwinnaar

1 Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.  
Want U bevrijdt en geeft leven.  
Elke storm verstild door de klank van Uw stem.  
Alles buigt voor Koning Jezus.

2 U bent de held die voor ons strijdt.  
U baant de weg van overwinning.  
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.  
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Refrein

Voor eeuwig is Uw heerschappij.  
Uw troon staat onwankelbaar.  
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.  
Jezus, Overwinnaar!



# Jezus overwinnaar

3 De duisternis licht op door U.  
De duivel is door U verslagen.  
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?  
Jezus leeft en ik zal leven!

4 De schepping knielt in diepst ontzag.  
De hemel juicht voor onze Koning.  
En de machten van de hel weten Wie er regeert:  
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Refrein 2x

Voor eeuwig is Uw heerschappij.  
Uw troon staat onwankelbaar.  
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.  
Jezus, Overwinnaar!





# Jezus overwinnaar

Bridge:

Naam boven alle namen (*3x laag*)

Naam boven alle namen Hoogste Heer (*hoog*)

Refrein 2x

Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!



# Heerlijk is Uw Naam

Heerlijk is Uw naam  
Heerlijk is Uw naam  
Hoog verheven en vol van kracht.  
Heerlijk is Uw naam  
Jezus, Jezus.  
Heerlijk is Uw naam.

Heilig lam van God.  
Heilig lam van God.  
Dat de zonde der wereld droeg.  
Heilig lam van God.  
Jezus, Jezus.  
Heilig lam van God.

Waardig bent U, Heer.  
Waardig bent U, Heer.  
Alle macht en heerlijkheid.  
Alle lof en eer.  
Jezus, Jezus.  
Waardig bent U, Heer.



# Vader mijn God, ik aanbid U

1 Vader mijn God ik aanbid U!  
Heel mijn hart is op U gericht  
neem mijn leven in Uw hand  
hoed mijn ziel en mijn verstand  
en laat Uw vrede heersen in mijn hart!

2 Heilige Geest U mijn Trooster  
maak mij sterk hef mijn hoofd omhoog!  
Heer Uw waarheid maakt mij vrij  
en Uw leven groeit in mij  
oh,laat Uw vrede heersen in mijn hart!



# Vader mijn God, ik aanbid U

Refrein:

Heer ik verlang zo naar meer van U!  
vul mijn gedachten tot eer van U!  
Jezus mijn Redder reinigt U mijn ziel  
en stort nieuw leven uit  
door Uw geest leg Uw kracht op mij  
Uw liefde die geneest  
en laat Uw vrede heersen in mijn hart!



# Vader mijn God, ik aanbid U

3 Heilige geest U mijn Trooster  
maak mij sterk hef mijn hoofd omhoog  
Heer Uw waarheid maakt mij vrij  
en Uw leven groeit in mij  
oh laat Uw vrede heersen in mijn hart!



# Vader mijn God, ik aanbid U

Refrein:

Heer ik verlang zo naar meer van U!  
vul mijn gedachten tot eer van U!  
Jezus mijn Redder reinigt U mijn ziel  
en stort nieuw leven uit  
door Uw geest leg Uw kracht op mij  
Uw liefde die geneest  
en laat Uw vrede heersen in mijn hart!



# Vader mijn God, ik aanbid U

Refrein 2x:

Heer ik verlang zo naar meer van U!  
vul mijn gedachten tot eer van U!  
Jezus mijn Redder reinigt U mijn ziel  
en stort nieuw leven uit  
door Uw geest leg Uw kracht op mij  
Uw liefde die geneest  
en laat Uw vrede heersen in mijn hart!

en stort nieuw leven uit  
door Uw geest leg Uw kracht op mij  
Uw liefde die geneest  
en laat Uw vrede heersen in mijn hart! 2x



# Heer uw licht en uw liefde schijnen

1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen  
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein  
Kom, Jezus kom,  
Vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil  
Heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord:  
Dat het licht overwint.





# Heer uw licht en uw liefde schijnen

2 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein  
Kom, Jezus kom,  
Vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil  
Heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord:  
Dat het licht overwint.



# Heer uw licht en uw liefde schijnen

3 Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein  
Kom, Jezus kom,  
Vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil  
Heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord:  
Dat het licht overwint.



# God van trouw

God van trouw,  
U verandert nooit,  
Eeuwige, U mijn vredevorst.  
Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U,  
Opnieuw en opnieuw.  
Heer, ik roep tot U,  
Opnieuw en opnieuw.

U bent mijn rots wanneer ik  
wankel,  
U richt mij op wanneer ik  
val.  
Dwars door de storm  
Bent U Heer, het anker;  
Ik stel mijn hoop alleen op U.



# Mijn Jezus, mijn Redder

1 Mijn Jezus, mijn Redder,  
Heer er is niemand als U.  
Laat elk moment, al wat ik denk,  
vol zijn van Uw liefde Heer.  
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,  
veilige toren van kracht;  
adem en stem, al wat ik ben  
brengen U voortdurend eer.

## Refrein

Juich voor de Heer, heel de aarde  
wees blij.  
Zingt van de Koning, en zijn  
heerschappij.  
Bergen aanbidden, de zee juicht  
mee  
bij het horen van Uw naam.  
U wil ik prijzen, voor dat wat U  
schiep  
mijn leven lang loven, want U  
heb ik lief  
niets is zo goed als een leven heel  
dicht bij U.



# Mijn hoop is op U, Heer

Mijn hoop is op U Heer,)   
Mijn kracht is in U Heer,)2x   
Mijn hart is van U Heer,)   
Van U.)

Ik prijs U met heel mijn hart,   
Ik prijs U met al mijn kracht.   
Met heel mijn hart,   
Met al mijn kracht,   
Heel mijn hart is van U.



# Een eeuwig halleluja

1 Als ik voor uw troon verschijn  
stralend in uw heerlijkheid,  
wat een dag van blijdschap zal dat zijn!  
Tranen zijn verleden tijd,  
aardse pijn is dan voorbij.  
Alles is zoals het hoort te zijn.

Refrein:

En wij aanbidden en zingen  
een eeuwigdurend loflied voor U, Heer.  
Wij aanbidden en brengen U  
een eeuwig halleluja tot uw eer!



# Een eeuwig halleluja

2 U te zien zoals U bent,  
kennen zoals U mij kent;  
thuis, dankzij het offer van uw Zoon.  
Hier zie ik nog maar een deel,  
straks aanschouw ik het geheel,  
als ik mij zal buigen voor uw troon.

Refrein:

En wij aanbidden en zingen  
een eeuwigdurend loflied voor U, Heer.  
Wij aanbidden en brengen U  
een eeuwig halleluja tot uw eer!



# Een eeuwig halleluja

Bridge:

Nooit meer angst, nooit meer pijn.

Al mijn tranen, al mijn zonden zijn voorbij.

Nooit meer schuld, nooit meer spijt.

Ik sta oog in oog met U,

oog in oog met U.

Refrein:

En wij aanbidden en zingen

een eeuwigdurend loflied voor U, Heer.

Wij aanbidden en brengen U

een eeuwig halleluja tot uw eer!





# Muziek Rootsweekend 2019



# Inhoud

1. God van licht
2. Tijd van Elia
3. Aan de maaltijd wordt het stil
4. Levende offers
5. Dit is de dag
6. Revival
7. Uit liefde gaf God
8. When it 's all been said and done
9. Er is een dag
10. Zoals klei
11. Vol ontzag
12. My chains are gone



# God van licht

In mijn twijfels, mijn verdriet,  
in mijn falen ontbreekt U niet.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;  
in mijn vragen houdt uw Woord  
stand.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:

God van licht, wees mijn Gids. Leid mij door  
het donker. Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn Gids. Leid mij door  
het donker, veilig naar de kust, waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.

In de morgen zing ik mijn lied.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein

Bridge 2x:

U schijnt feller  
dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.

Refrein



# Tijd van Elia

Dit is de tijd van Elia,

die 't woord van de Heer tot ons spreekt.

En dit is de tijd van zijn dienstknecht Mozes,

die 't juk van het onrecht verbreekt.

En dit is de tijd van verzoeking,

van duisternis, net als weleer.

Maar in de woestijn klinkt een stem,

die uitroept: 'Bereid nu de weg van de Heer!'

Refrein:

Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal,  
stralend als de zon met bazuingeschal.

Roep het uit, dit is het jubeljaar:  
uit Sion komt het heil; uw God is daar

En dit is de tijd van Ezechiël  
waar beenderen worden bekleed.

En dit is de tijd van uw dienstknecht David;  
wij maken de tempel gereed.

En dit is de tijd om te oogsten,  
de velden zijn wit als weleer.

En wij zijn de arbeiders in uw wijngaard,  
die staan op het woord van de Heer.

Refrein 2x



# Aan de maaltijd

Aan de maaltijd wordt het stil,  
als de meester knielen wil,  
en vol liefde als een knecht,  
elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,  
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,  
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,  
dit is wat de wereld ziet van Mij  
Als je Mij gaat volgen

-Refrein-

Toon mijn liefde, aan de ander  
dien de ander, zo heb Ik ook jou  
liefgehad.

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,  
dien de ander, zo heb ik ook jou  
liefgehad.

In de wereld wordt het stil,  
als wij doen wat Jezus wil  
en gaan dienen als een knecht,  
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei

Refrein

Zo heb ik ook jou liefgehad 2x



# Levende offers

U roept ons, Vader,  
om als dank voor uw liefde,  
U te aanbidden Heer.

Wij willen komen in uw nabijheid  
en buigen voor U neer.

Vernieuw ons denken nu,  
open ons hart,  
help ons uw stem te verstaan.  
U gaf uw leven, Heer;  
dankzij uw dood  
mogen wij voor U staan.

Refrein:

Hier zijn wij, als levend offer, Heer,  
heilig en aangenaam voor U.

Hier zijn wij,  
wij leggen voor uw troon neer,  
al onze dromen en ons nu;  
wij eren U.

Wij knielen neer bij het Kruis,  
zien uw lijden heel dichtbij.  
U wilde sterven voor ons;  
ons leven geven wij.

Refrein

Wij eren U



# Dit is de dag

*Mannen zingen voor, vrouwen na*

Dit is de dag 2x

die de Heer ons geeft 2x

Weest daarom blij 2x

en zingt verheugd 2x

Dit is de dag die de Heer ons geeft.  
Weest daarom blij en zingt verheugd.

Dit is de dag, dit is de dag,  
die de Heer ons geeft.



# Revival

(Verse 1)

Sure as gold is precious and the honey sweet, so You love this city and you love these streets.

Ev'ry child out playing by its own front door, ev'ry baby laying on the bedroom floor.

Ev'ry dreamer dreaming in their dead-end job, ev'ry driver driving through the rush-hour mob.

I feel it in my spirit, feel it in my bones, You're gonna send revival, bring 'em all back home.

(Chorus)

I can hear that thunder in the distance,

like a train on the edge of the town,

I can feel the brooding of Your Spirit,

lay your burdens down,

lay your burdens down.





(verse 2)

From the preacher preaching  
when the well is dry,  
to the lost soul reaching for a higher high.  
From the young man working  
through his hopes and fears  
to the widow walking through the veil of tears.  
Ev'ry man and woman ev'ry old and young,  
ev'ry father's daughter, ev'ry mother's son.  
I feel it in my spirit, feel it in my bones,  
You're gonna send revival,  
bring 'em all back home

(Chorus)

I can hear that thunder in the distance,  
like a train on the edge of the town,  
I can feel the brooding of Your Spirit,  
lay your burdens down,  
lay your burdens down.

Revive us, revive us,  
revive us with Your fire.  
Revive us, revive us,  
revive us with Your fire.



# Uit liefde gaf

Uit liefde gaf God zijn eigen Zoon,  
die zijn leven gaf voor de wereld.  
Hij droeg de last, onze schuld en straf.  
Aan het kruis riep Hij: Alles is volbracht!

Jezus won! Hij versloeg het duister.  
Nu Hij leeft, is de dood verslagen.

Refrein :

Want Hij baande een weg, waardoor wij zijn gered.  
Hij's de enige die redt.  
Daarom juichen wij luid en wij zingen het uit:  
Prijs de Heer! Prijs de Heer!  
Jezus, die de wereld redt.

Maak het nieuws bekend,  
want Hij komt terug  
om de heerschappij op te eisen.  
O gemeente zing, want je redder is  
nu gekroond met eer en met majesteit.

Hij is Heer, heerser van de hemel!  
En zijn naam is Jezus, de Messias.

(Refrein)

Jezus won! Hij versloeg het duister.  
Nu Hij leeft, is de dood verslagen.

Hij is Heer, heerser van de hemel!  
En zijn naam is Jezus, de Messias.

(Refrein)



# When it's all been said and done

## Verse 1

When it's all been said and done  
There is just one thing that matters  
Did I do my best to live for truth  
Did I live my life for You

## Verse 2

When it's all been said and done  
All my treasures will mean nothing  
Only what I've done for love's reward  
Will stand the test of time

## Verse 3

Lord Your mercy is so great  
That You look beyond our weakness  
And find purest gold in miry clay making  
sinners into saints

## Verse 4

I will always sing Your praise  
Here on earth and ever af-ter  
For You've shown me Heaven's my true  
home  
When it's all been said and done  
You're my life when life is gone

[Verse 1]

Lord I'll live my life for You



# Er is een dag

Er is een dag, waar al wat leeft allang op wacht,  
een dag van blijdschap, als heel de schepping  
wordt bevrijd.

En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid,  
die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan  
en doden opstaan,  
voor eeuwig levend door zijn kracht.

Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid,  
de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd.

Refrein:

Spoedig zullen wij Hem zien  
en voor altijd op Hem lijken  
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!  
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  
want wij zullen met Hem leven  
in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

Dus kijk omhoog  
en zie wat nog verborgen is,  
maar wat beloofd is,  
dat blijft in alle eeuwigheid.  
En als je lijdt,  
weet dat het maar voor even is.  
Als Jezus terugkomt,  
deel je in zijn heerlijkheid.

Refrein



# Zoals klei

## Couplet 1

Zoals klei in de hand van de  
pottenbakker

Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer

Zoals klei in de hand van de  
pottenbakker

Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer

Kneed mij, Here God

Ook als het soms wel eens pijn doet

Kneed mij, Here God

U weet precies hoe ik zijn moet

## Couplet 2

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

Zo ben ik in Uw handen, O Heer

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

Zo maakt U mij een vat tot Uw eer

Kneed mij, Here God

'k Wil mij opnieuw aan U geven

Kneed mij, Here God

U maakt iets moois van mijn leven

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

Zo ben ik in Uw handen, O Heer

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

Zo maakt U mij een vat tot Uw eer



# Vol ontzag

Ontzagwekkend is uw heiligheid

Grenzeloos u grote kracht

Onbetwistbaar soevereine God,

mijn hart is vol ontzag

Fascinerend mooi is uw persoon

Uw karakter is volmaakt

Oogverblindend licht wanneer u spreekt

Het Woord dat mensen raakt

[Chorus]

Ik sta vol ontzag voor u, Vol ontzag voor U  
Niemand is aan u gelijk.

Ik sta vol ontzag voor u, Vol ontzag voor U,  
Niemand is aan u gelijk

Uw barmhartigheid is eindeloos  
Van eeuwigheid tot eeuwigheid  
Liefdevol ontfermend is Uw hart,  
Uw trouw duur voor altijd

Uw genade is zo weergaloos  
Alles waarheid wat u zegt  
Ondoorgrondelijk in wat U doet,  
Uw oordelen zijn recht

[Chorus]



# My chains are gone

Amazing grace how sweet the sound  
That saved a wretch like me  
I once was lost, but now I'm found  
Was blind but now I see

'Twas grace that taught my heart to fear,  
And grace my fears relieved;  
How precious did that grace appear,  
The hour I first believed!

[Chorus]

My chains are gone, I've been set free.  
My God, My Saviour has ransomed me.  
And like a flood his mercy reigns.  
Un-ending love, amazing grace

The Lord has promised good to me,  
His word my hope secures;  
He will my shield and portion be,  
As long as life endures.

-Chorus-

The earth shall soon dissolve like snow,  
The sun forbear to shine;  
But God, who called me here below,  
Will be forever mine.  
(Will be forever mine)  
(You are forever mine)

-Chorus-

